

Dialog 3 före nr 5

Herr Flod: Nu jädrar ska vi få klarhet i min lilla frugas beteende.. aha!

Herr Flod: Hallå, ja hej, bor det en herr Falstaff här på motellet?

Damen i receptionen: Herr Flod, godafton! Låt mig se efter.. Ja, herr Falstaff, jag tror bestämt han sitter i baren nu.

Herr Flod: Jag är här inkognito.

D i r: Jaså..

Herr Flod: Jag ämnar kalla mig herr Bäck ikväll, är det förstått?

D i r: Ni kan kalla er vad ni vill vad mig anbelangar.

Herr Flod: Bra! Då vill jag beställa en whiskey och bjuda herr Falstaff, kan ni hälsa att det är herr Bäck som bjuder?

D i r: Javisst herr Flod!

Herr Flod: Bäck!

Före nr 6

D i r: Herr Falstaff! Herr Bäck bjuder på ett glas whiskey.

F: Ser man på, det var inte illa, men varför denna generositet?

Herr Flod: Jag har en liten sak att diskutera med er om ni vill vara så vänlig?

F: Slå er ned min gode man, vad kan jag stå till tjänst med?

HF: Jo, det gäller en viss fager dam, närmare bestämt fru Flod.

F: Jaha, vad vill ni med henne?

HF: Ja,..joo, det är väl snarare vad NI vill med henne det gäller.

F: Jag vill slita av henne klänningen och lägga henne över knät och...

HF: Jävlar!! Ehh, ursäkta mig, jag har en dundrande huvudvärk..

F: Hmm, vad har ni med det att göra herr..?

HF: Fl..äck... Herr Fläck!

Falstaff: Vad konstigt, jag tyckte ni sa herr Bäck.

HF: Hursa?

Falstaff: Jo jag tyckte... skit samma, vad vill ni? spotta ut det, jag har massor av öl som ska drickas!

HF: Jag är beredd att betala er en slant för att stämna ett möte med henne. Jag är nämligen själv intresserad och hon håller så förbannat på sig, jag tänkte att om ni, som är en sådan mytomspunnen förförare, får omkull henne så är det fritt fram för mig sen. Femhundra kronor lägger jag direkt, nå vad säger ni?

Falstaff: Jaså minsann, femhundra för ett ligg, och det är jag som får betalt, inte illa, inte illa! Japp, jag går med på det! Tack, då var det fixat! Vi ska ses idag kl två.

HF: Det gick snabbt! Hur gick det till?

Falstaff: Det var redan bestämt, men jag behåller slantarna ändå. Det kostar att ligga på topp.

HF: (Din förbannade, din jävlarns..... din faaaan)

Falstaff: Hursa?

HF: Ajajajaj mitt huvud!

Falstaff: Sist slutade det inte bra, det ska jag i ärlighetens namn avslöja..

HF: Jaså, (din slusk) vad hände?

Falstaff: Jag gömde mig i en ofantlig tvättkorg när hennes korkade make var på ingång och sen tömdes jag i floden. Brrrr!

Start rec.